

Aikidons väg till Järfälla

1967 startade holländaren Henk Zootjes Järfälla judoklubb. Henk bodde med sin fru och tre barn i Barkarby. Henks stora engagemang berodde på att han ville göra något mot mobbing i skolan och ansåg att judo var en bra aktivitet både för mobbare och barn som var utsatta för mobbing. Det fanns grupper för både vuxna och barn.



I vuxengrupperna började de tjejer som tränade judo tyckta det var jobbigt att själva väga 40 kilo och träna med 80 kilos kolosser och då började man snegla mot budogrenen AIKIDO. Henks fru Mikke och Ira började att träna Aikido i Alvik, med syftet att dra igång aikido på hemmaplan. Man behövde nämligen uke till en planerad nystartad träning i Järfälla. Kontakter togs med Minnano Aikidoklubb i Västertorp som startats av Tozikasu Ichimura som kommit till Sverige för att sprida aikidon till vårt land.

Hösten 1968 startade aikidon i Järfälla. Klubbens första tränare blev Allan Wahlberg från Minnano som hade första Dan, vilket ytterst få hade på den tiden. Intresset för aikidon växte snabbt. För att få flera träningstillfällen åkte många till Minnano och tränade för Ichimura. Aikidon spreds bland annat genom stora uppvisningar.



Tidigt deltog några av oss i en stor uppvisning i Solnahallen trots att vi var nybörjare. Det var en tuff upplevelse, för oss nybörjare, med dessa svåra tekniker. Det såg dock ut som om vi var proffs eftersom våra partners från Minnano som var uke, gjorde tekniken "bakvänt" vilket innebar att det såg ut som vi kunde alla olika tekniker perfekt. Redan våren 1969 anordnade klubben en stor uppvisning i Jakobsbergs sporthall. Till denna uppvisning hade Henk lyckats engagera dåtidens kända namn inom samtliga budosporter aikido, judo, kendo och karate. En fullsatt sporthall fick se en mycket lyckad uppvisning. Åren som följde hölls många uppvisningar i sporthallen samt i skolor och på ungdomsgårdar runt om i Järfälla.

Behovet av träningstillfällen ökade ständigt. En gång i månaden kom Ichimura till Järfälla och höll veckoslutsläger. Detta pågick under flera år. Många deltog i olika läger som Uppsala, Helsingfors, Lerum och Annecy i syd Frankrike.



Sommartid hade vi då och då jo-bokken och iaido träningar utomhus både i Barkarby och utanför C-hallen. Grannar och andra nyfikna flockades för att se de underliga svart och vitklädda figureerna träna med "vapen".

Henk och Mikke's engagemang bidrog till en stor social gemenskap. Mikke ordnade fester där hon bjöd på mat från det holländska köket. Denna anda fortsatte även efter det att de slutade i klubben. Det var inte ovanligt att morgonen efter festen hitta fyra fem rätt så trötta japaner i vardagsrummet som fortfarande satt kvar och spelade mahjong. Nästa ordförande i klubben, Ulf Laurent hade samma engagemang. Ulf var dessutom mycket skicklig i att få stöd från kommunen, t.ex. bra träningstider och nya mattor. Klubben växte och nya grenar kom till som Karate och Jujutsu därför byttes namnet till Järfälla Budoklubb.



Det är med stor glädje vi blickar tillbaka på vår aktiva tid i klubben. Vi önskar Järfälla Aikidoklubb och dess medlemmar lycka till med sin träning och med Aikidon.

Ira och Rune Eidensten